

## LIDSJÖBERG

Den 3 febr 1779 anhöll torparen Per Johansson från Fyrås om tillstånd att få upptaga nybygge i Lidsjöberg. Men om han bosatte sig där, har jag inte kunnat bevisa.

Enligt en skrivelse daterad den 9 maj 1835 fick Olof Larsson från Häggenås den 21 febr 1786 tillstånd att bosätta sig i Lidsjöberg (Lid 56).

Det första nybygget i Lidsjöberg upptogs inte på byns nuvarande plats utan c:a 4 km längre bort mellan Lidsjöberget och Lidsjön. Platsen var emellertid olämplig, men när byn flyttades till sin nuvarande plats vid Gärdsjön, följde namnet med. Enligt vad Vidar Zakrisson i Lidsjöberg berättat kallas denna sjö på äldre kartor för Jarlsjön och detta förklarar varför äldre alanäsbor kallar byn för Jarlsjö och inte för Lidsjöberg.

Kronohemmanet Lidsjöberg övertogs av Olof Larssons son Lars Olofsson (se Lid 74). Lars Olofsson kallades allmänt för Jarlsjö-Lars. Han var gift med Sigrid Persdotter från Gärdnäs. Familjen hade tre barn Märith, Gölin och Olof. Märith blev gift med soldaten Anders Ersson Bror (Lid 6) och Gölin med bondesonen Jöns Johansson från Siljeåsen (Lid 35).

Lars Olofsson begärde att få överlämna nybygget till sina båda mågar. De skulle få hälften var. Häradsrätten lämnade tillstånd till delningen den 12 nov 1833, och den 9 maj 1835 blev Anders Ersson Bror och Jöns Johansson lagliga ägare till var sin hälft av kronohemmanet Lidsjöberg.

Förslag till skattläggning av nybygget upprättades av lantmätare J A Albin. Av förslaget framgår att på nybygget kunde skördas 18 lass hårdvallshö, 37 lass blandfoder och 125 lass starr, vilket skulle räcka till föda åt 2 hästar, 12 kor 4 ungnöt och 60 får och getter.

Lidsjöberg skattlades den 26 okt 1847 och ränta (= skatt) skulle erläggas fr o m 1848 med 3 riksdaler och 16 skillingar banko årligen.