

HARRSJÖN

Det var finnar som först bosatte sig i flertalet byar i Alanäs socken. Men några byar hade svenskar som första bebyggare, och det var Harrsjön, Lidsjöberg och Svanliden. Detta gäller också för Lövberga. En del av denna by hörde nämligen till Alanäs socken. Det var förs 1888, som hela Lövberga överfördes till Ströms socken.

Vem som först bosatte sig i Harrsjön var det svårt att få uppgift på. Men tack vare överlantmätare Valfrid Larsson lyckades det. Han har länge arbetat med det s k Skattefjällsmålet och kände därför väl till alla byar, som låg på lappskatteländ. I "Resolutionsbk 1810 - 1818" visade han mig ett protokoll nr 4, och där står:

Uppå drängarne Anders Anderssons och Anders Nilssons från Jerna socken och Västerdalarne ansökning om Nybygges anläggande på Östra änden af Millestskogs Skattefjäll vid den så kallade Harsjön en och en half mil västan före Stora Flåsjön och Sju mil ifrån Ströms socken Kyrka, hvilken lägenhet Mickel Pehrsson i Gubbhögen, efter den 24 September 1807 utverkad Syn till Sökanderne uplåtit.

Resolverades

Som, i öfverensstämmelse med nu gällande författningar, någon disposition af kronans Områden icke äger rum, innan desamma genom vederbörande Lantmätare hunnit utbrytas och afmätas samt i lämplige Nybyggeslägenheter indelas: alltså kan för det närvarande hufvudsakeligt utlåtande härutinnan ej afgifvas; Dock utan hinder för Sökanderne, derest i fråga varande tract är krono och odisponerad, att vid affattningenderaf i sådan händelse sig anmäla, samt derefter med förnyad ansökning till vidare åtgärd och bepröfvande hit inkomma.

Lands Contoret i Östersund den 27 Augusti 1810.

A W / F W G

Den i protokollet omnämnde Mickel Persson i Gubbhögen är mera känd under namnet Björn-Mickel (se Gu 53).

Av drängarne Anders Andersson och Anders Nilsson blev den senare med säkerhet bosatt i Harrsjön (se Harr 55). Anders Nilsson var född i Uppsälje i Järna socken i Dalarna 1784 11/4. Han var son till Nils Jonsson och hans hustru Ingeborg, som år 1812 bosatte sig i Harrsjön.

Vart Anders Andersson tog vägen är ännu så länge en hemlighet.

I den "Beskrivning över Harrsjö Krono Nybygge", som upprättade 1843, uppges att på inägor och slåttermysrar kunde bärgas 52 lass blandfoder och 237 lass starr, och detta foder skulle räcka till 6 hästar, 18 kor, 6 ungnöt och 120 småfäktatur.

År 1843 bodde fyra familjer i Harrsjön och det var Olof Andersson Harr 6, Anders Ersson Harr 22, Olof Gabrielsson Harr 25 och Carl Stolts änka Harr 76.

Harrsjön skattlades den 20 oktober 1847.