

Hann fylla 100 år

Den 27 september fyllde före detta fabrikören Rune Pålsson från Lövberga 100 år. Det firade han med Öppet Hus på Strömbacka. Men några veckor därefter somnade han in efter ett långt och strävsamt liv.

När Affärnytt Norr besökte Rune Pålsson några dagar efter hans 100-årsdag var han trött och på grund av en tidigare stroke hade han svårt att kommunicera. Men när han tog tid på sig kunde vi förstå varandra. Pålsson var glad över vår uppvaktning och med en gest visade han på alla blommor som prydde rummet. Födelsedagen firades med Öppet Hus på Granbacken, som var hans hem den sista tiden. En stor dag som han lyckligtvis fick uppleva. Sonen Anders får berätta lite om pappans verksamma liv.

-Den dagen pappa fyllde år och hade Öppet Hus var han riktigt pigg och kunde vara med under en stor del av dagen. Det var han själv som ville att vi skulle ordna med mottagning på Granbacken för släkt, vänner och bekanta. Gästerna kom till och med från Berlin och Paris. Det var fru och dotter till en man från Tyskland som hade

sommarjobb på Cementvarufabriken under 50-talet. Pappa annonserade då efter arbetskraft för sommaren och den här tysken var en som fick jobb. Jag tror han hette Wolfgang. Då var han ung och studerade till arkitekt, nu är han avliden men hans familj fortsatte hålla kontakt och hälsade på ibland.

Fabrikör i Lövberga

Det var någon gång under 1945-46 som bröderna Rune, Verner och Jöns Erik Pålsson startade Lövberga Cementvarufabrik. Deras verksamhet växte snabbt och redan på 50-talet hade de 12 anställda och var på den tiden en rätt stor industri. Anders får berätta vidare:

-Det är ju otroligt att det i lilla Lövberga fanns en industri som sysselsatte så pass många. Men eftersom det var



dåligt med maskiner i produktion på den tiden behövdes folk. Allt gjordes i stort sett för hand och det var ett tungt arbete. Företaget hade egna lastbilar som de körde ut leveranserna med och i övrigt var det järnvägen.

All cement kom på järnväg. Stordelen av produktionen gick till Vägförvaltningen och i huvudsak var det cementplintar till vägräcken och vägtrummor. Men med tiden började de också tillverka hålsten som gick till husbyggen. Pappa och hans bröder höll på i 30 år och då köptes fabriken upp av en från Ryssland, tror jag det var. Han drev Cementvarufabriken några år men gick i konkurs och därmed blev det slut på verksamheten i Lövberga och pappas livsverk, avslutar Anders Pålsson.

Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson



Nu har Niklas fått förstärkning i verkstaden av Wincent. Han reparerar de flesta slags fordon och redskap.

Slangtillverkning
Oljor & Kedjeslipning.
Välkommen med era
förfrågningar!



Vi utför verkstads- och svetsarbeten till både industrier, företag och privatpersoner. Maskintransporter och grävarbeten.

Vi utför gallring och slutavverkning på uppdrag av **NORRSKOG**



Ring för pris eller frågor!
Verkstad 0644-10034
Pär Olofsson 070-305 81 46
Dunderbygge 070-305 10 95